

Το πιο ωραίο
δώρο.



lagina2019

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που το έλεγαν Μελίνα και της άρεσε να ζωγραφίζει. Στο σχολείο τη κόροιδευαν γιατί δεν ήταν τόσο όμορφη όσο οι άλλες συμμαθήτριες της. Γι' αυτό το λόγο δεν έβγαινε από το σπίτι παρά μόνο για το σχολείο και τις δραστηριότητες της.



Την επόμενη μέρα η Μελίνα είχε τα γενέθλια της. Το βράδυ μετά το πάρτι οι γονείς της είπαν να πάει έξω στο κήπο να πάρει κάτι δίπλα στα δέντρα. Αργότερα βγήκε έξω και είδε ένα σκυλάκι να την περιμένει. Ήταν πολύ χαρούμενη για το δώρο της και ευχαρίστησε τους γονείς της.



Το όνομα που του έδωσε ήταν Rex .Κάθε μέρα ήταν μαζί άκουγαν μουσική και χόρευαν. Το αγαπούσε τόσο πολύ γιατί όταν ήταν στεναχωρημένη της έκανε συντροφιά.



Την επόμενη μέρα το απόγευμα μετά το σχολείο, πήγε τον Rex βόλτα. Όταν τον άφησε ελεύθερο άρχισε να τρέχει μακριά γιατί έχει δει κάτι. Η Μελίνα άρχισε να τρέχει πανικόβλητη για να το βρει και όταν σταμάτησε πήρε τηλέφωνο τη μαμά της και της είπε τη έγινε.



Το ίδιο βράδυ έβαλαν αφίσες παντού για να τον βρουνε. Ήταν πολύ στενοχωρημένη ήταν κλεισμένη όλο το βράδυ στο δωμάτιο της και ζωγράφιζε. Την άλλη μέρα ένας γείτονας το βρήκε μέσα στον κήπο του. Το μεσημέρι που γύρισε η Μελίνα από το σχολείο, ο γείτονας της τον έδωσε και της εξήγησε που τον βρήκε .



Το βράδυ άρχισε να βρέχει και ο σκύλος που ήταν έξω γάβγιζε. Η Μελίνα τρόμαξε και τον πήρε μέσα. Τον έκανε μπάνιο και μετά όλοι μαζί έβλεπαν από το παράθυρο έξω.



Ο μικρός της αδερφός ο Βάιος φοβόταν και πήγε στο δωμάτιο της Μελίνας. Το βράδυ αποκοιμήθηκαν στο κρεβάτι της όλοι μαζί.



Την επόμενη μέρα , πήγε στο σπίτι της η φίλη της η Λήδα για μια εργασία .Μετά την εργασία τους ,συζητούσαν διάφορα θέματα.



Τη Δευτέρα η Μελίνα ήταν πολύ χαρούμενη γιατί με τις συμβουλές που της έδωσε η Λήδα για να είναι πιο όμορφη δεν τη κορόιδευαν στο σχολείο.



Μετά από μια εβδομάδα χιόνιζε. Η Μελίνα έπρεπε να βγάλει βόλτα το Rex και πήγαν στο δάσος για να παίξουν.

ΤΕΛΟΣ

